

## STRALEN

We stralen en zijn trots op onszelf. De wereld is dynamisch, we richten onze blik naar binnen en buiten en maken dan keuzes. We vieren mijlpalen, delen momenten en creëren herinneringen. We zien met optimisme uit naar de toekomst en hebben plezier in ons werk.



In de eerste maanden van 2022 hebben we ons bezig gehouden met de voorgenomen fusie, want vanaf 1 augustus gaan wij namelijk samen met de John F. Kennedy als één school; de Aventurijn. We richten ons onderwijs in naar onze 5 pijlers: leren staat centraal, ruimte voor het individu, kijk op jezelf en de ander, veiligheid & groen.

## RUIMTE & RICHTING

We maken ruimte voor onderzoek, vakmanschap en talent. We baseren ons op feiten, gedegen kennis & informatie en durven ook te twijfelen. We stimuleren het maken van eigen keuzes. We maken tijd en hebben geduld. We tonen eigenaarschap in de ontwikkeling van onszelf, de ander en de omgeving. We nemen actief deel aan de maatschappij en zijn oprecht nieuwsgierig naar de ander. We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en grenzen te stellen.



De contracteringsgesprekken, het werkverdelingsplan en onze toekomstige doelen hebben wij samen besproken met als in steek het werkgeluk. Genieten van wat je doet, je gewaardeerd voelen en vertrouwen hebben in elkaar en in wat we doen. Dat wat wij voor kinderen willen, willen wij voor iedereen die bij ons op school werkt en leert!



## ZIEN & ZIJN

We zijn wat we zeggen en zien elkaar. De mens staat centraal en niet de functie. We geven vorm aan pedagogisch partnerschap. We blijven trouw aan respectvolle omgang, een open cultuur. We verantwoorden in woord en beeld over ons leren en werken. We laten zien wie we zijn, wat we kennen en kunnen.



De kinderraad is afgelopen periode weer bij elkaar geweest, ze hebben meegedacht over de nieuwe naam van onze nieuwe school en hebben de overige kinderen weten te enthousiasmeren. Ook hebben ze nagedacht over hun rol volgend jaar, hoe gaan we samen verder als één kinderraad, dit deden we onder het genot van een fijne lunch. Zo leerden wij elkaar al beter kennen.



## KIND ONDERWIJS KWALITEIT

Iedereen is welkom op onze scholen/kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het kind is onze leidraad. Ieder kind is onze opdracht. We leren samen met de kinderopvang het kind en zijn talenten kennen in al zijn eigenheid, creativiteit en diversiteit. We gunnen kinderen zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs en opvang. Leren en lesgeven is persoonlijk. We dagen uit, hebben hoge verwachtingen en laten ons verrassen. Ons onderwijs deugt.



Aan het begin van 2022 hebben we samen gekeken wat nodig is om kinderen verder te laten ontwikkelen. Leerkrachten en ondersteuners werken op een fijne manier samen om alle kinderen het beste onderwijs te geven. We stellen daarbij hoge verwachtingen maar bieden ook de juiste begeleiding om deze verwachtingen waar te kunnen maken. EDI staat is hierbij belangrijk, de observaties en kwaliteitscyclus hebben de afgelopen periode centraal gestaan.

## SAMEN

We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. Wij nemen onze maatschappelijke opdracht serieus. We zetten ons in voor duurzame samenwerking in onze regio en binnen SAAM\*. We realiseren partnerschappen om doelstellingen te bereiken. We waarderen diversiteit, daarmee is school een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij. Samen zijn we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen.



Groep 7&8 onlangs een markt waarin ze zelfgemaakte spullen verkochten voor Stichting Thuis in Oss. We gaan projecten aan met het Loovelt en stimuleren zo maatschappelijke betrokkenheid. Sinds lange tijd kon ook het atelier weer doorgang vinden. We leren door te doen, we zijn trots op wat we doen en wat we maken en delen dit met de mensen in onze omgeving.

← **BS De Korenaer**  
2.427 Tweets

Volgen

Wat een leuke dag vandaag! Eindelijk weer atelier op school! Genieten met een hoofdletter -G-.



## WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

De afgelopen maanden zijn wij druk geweest met het afscheid van de Korenaer. Een emotionele tijd, waarbij we positief kijken naar de toekomst maar ook een traantje wegpinken. We hebben met elkaar heel veel mooie, bijzondere maar ook verdrietige momenten meegemaakt. Deze zullen we altijd blijven herinneren en koesteren.